

Ga met ons, God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.

Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven leidt.

Duld onze vragen.
Begrijp onze weemoed.
Verzacht wat ons pijn doet.
En laat er ook licht zijn.

Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt die ons optilt.
Dat er een avond is van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.

Amen.



WE VERGETEN HEN NIET

*“Ik denk niet soms aan je,
Ik denk elke dag aan je.
Ik mis je niet minder, maar meer.
Je bent er steeds langer niet.*

*Ik denk aan je als iemand zomaar zegt:
‘alles goed’?
Nooit meer is alles goed!*

*Soms gaat het beter dan anders.
De ene dag is mijn gemis zachter
dan de andere.*

*Mijn dag is beter als je naam wordt genoemd.
Als ik merk: je wordt niet vergeten.”*

SEDERT ALLERHEILIGEN 2021 GEDENKEN WE in HOEILAART en in *JEZUS-EIK*

Thérèse Lanoye	93 j.	15-10	Gaston Rosseels	86 j.	18-03
Maria Nielens	88 j.	16-10	Esther Van Doorselaere	83 j.	22-03
Christiane Francis	92 j.	25-10	José Vertessen	84 j.	05-04
Marcel Clef	80 j.	30-10	<i>Etienne Keereman</i>	<i>97 j.</i>	<i>02-04</i>
<i>Bernadette Ebraert</i>	<i>70 j.</i>	<i>20-11</i>	<i>Luc Verbeke</i>	<i>81 j.</i>	<i>24-04</i>
Paul Van Rompu	80 j.	20-11	Marguerite Goossens	101 j.	09-05
Lydia Lauwers	80 j.	27-12	<i>Jan-Willem Peeters</i>	<i>37 j.</i>	<i>05-07</i>
Irma Boeckx	96 j.	28-12	Annie Lauwers	68 j.	14-08
Charles Heylens	97 j.	10-01	<i>Hilda Herman</i>	<i>91 j.</i>	<i>20-08</i>
<i>Paul Pardon</i>	<i>82 j.</i>	<i>12-01</i>	Marc De Rudder	74 j.	14-09
Lea Verryt	94 j.	20-01	Julia Guns	92 j.	20-09
Freddy Aelterman	82 j.	07-02	Léa Eggerickx	86 j.	02-10
Suzanne Beersaerts	86 j.	10-02	Georges De Koninck	86 j.	15-10
Roger Demaerschalk	94 j.	24-02	Edouard van Zuijlen	83 j.	24-10
Raymond Demol	95 j.	26-02			