

4  
Ten eerste

REPORTAGE HET GESCHIEDEN SAMENLEVEN IN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (BHV)

## ‘De Vlamingen zijn weer de verliezers’

Na vijftig jaar is de Belgische kieskring BHV gesplitst. Een oplossing, ja. Maar zeker geen feest.

Van onze correspondent  
Leen Vervaeke

**HOELAART** ‘Een feestdag? Dan toch een feestdag in mineur.’ De Vlaamse Mia Daemen hoeft geen twee keer na te denken, gevraagd naar haar mening over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, die vrijdag werd goedgekeurd. ‘Een compromis à la België, met veel haken en ogen’, zegt ze met haar kleindochter aan de hand. ‘Die splitsing zal niets veranderen. Daarvoor komt ze te laat.’

Op vrijdag 13 juli 2012 werd in België geschiedenis geschreven. Na vijftig jaar politieke ruzie werd in het parlement de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) goedgekeurd. Daarmee kwam een eind aan de vete rond BHV, die politieke partijen deed verbrokkelen, een regering ten val bracht en België het wereldrecord van de langste kabinetsformatie (541 dagen) opleverde. Volgens premier Elio Di Rupo werd ‘één van de grootste Vlaamse eisen vervuld’.

Maar op de markt van Hoeilaart, een van de 35 Vlaamse gemeentes in BHV, is niemand te vinden die enthousiast is over de splitsing. ‘We hebben veel te veel moeten toegeven aan de Franstaligen’, zegt een gepensioneerd leerkracht. ‘De Vlamingen zijn alweer de verliezers.’

Zelfs in de regen oogt het groene en rustige Hoeilaart als een heerlijke woonplaats, maar onderhuids borrelt er veel Vlaamse frustratie. Van de ruim 10 duizend inwoners is naar schatting (officiële tellingen zijn er niet) de helft Franstalig of anderstalig, en de meeste van hen leren geen Nederlands. ‘Je moet op de markt maar eens luisteren hoeveel Frans je hoort praten’, zegt Mia Daemen. ‘Terwijl we hier toch in Vlaanderen zijn.’

Het gemeentebestuur probeert de verfransing tegen te gaan met maat-



Een Vlaams bushokje op de rand van de gemeentes Overrijse en Hoeilaart. Ernaast hebben franstalige kinderen paardrijles.

Foto An-Sofie Kesteleyn

regelen als gratis taalcursussen en een verbod voor ambtenaren om de inwoners in het Frans te woord te staan. Maar het haalt weinig uit. ‘De meeste Franstalige inwoners gaan uit in Brussel, golfen in Wallonië en komen hier hun huis niet uit’, zegt Jan Van Assche. ‘Ze maken geen deel uit van onze gemeenschap.’

Met leidinggevende functies bij de lokale christen-democratische partij, de Vlaamse cultuurvereniging Davidsfonds en de lokale nieuwssite Hoelander is Van Assche een actief verdediger van de Vlaamse identiteit

van Hoeilaart. Hij gaat wat verder dan het gemeentebestuur: op zijn nieuwssite klaagt hij winkeliers aan die in het Frans afficheren.

‘Ik krijg dan vaak reacties dat ik onverdraagzaam ben’, zegt Van Assche. ‘Maar ik zou graag verdraagzamer zijn, als de Franstaligen ook wat moeite deden om hier te integreren.’

Over de splitsing van BHV laat Van Assche – als aanhanger van een partij die voor de splitsing stemde – zich genuanceerd uit. Maar ook hij beaamt dat de splitsing niets zal veranderen aan de verfransing. Daarvoor

is een consequent Vlaams beleid nodig, bijvoorbeeld om woningen aan Nederlandstaligen toe te wijzen. ‘BHV was een politiek verziekt probleem’, zegt Van Assche. ‘Nu dat voorbij is, kunnen we misschien de echte problemen aanpakken.’

De jongeren reageren vooral onverschillig. ‘Van onze generatie ligt echt niemand wakker van die splitsing’, zeggen twee jonge Vlamingen, die een jeugdactiviteit begeleiden. Hun namen willen ze niet in de krant. Volgens hen beschouwen de meeste jongeren BHV als een uit de

hand gelopen politiek spelletje. ‘Als je aan duizend inwoners van Hoeilaart vraagt om BHV uit te leggen, zullen je 950 keer een verkeerde uitleg krijgen’, zeggen ze.

Toch laten de taalproblemen in Hoeilaart hen niet koud. Met bijna evenveel Nederlandstalige als Franstalige kinderen in hun groep komen ze er dagelijks mee in aanraking. Officieel mogen ze alleen Nederlands spreken met de kinderen en hun ouders. ‘Maar als een madammeke na drie jaar nog altijd geen woord Nederlands spreekt, wat moet je dan?’