

VAN HIER AF MOET JE GAAN ...



Vormselviering 24 april 2016

SINT - CLEMENS PAROCHIE

Heer
ik wil U vragen

Als U mij voorbij ziet gaan
deze dag of morgen
raakt U mij dan even aan

U hoeft niets te zeggen
want alleen dat stil gebaar
zal in mij bewerken
dat ik weer Uw kracht ervaar

De vormelingen en hun catechisten:

Proficiat aan:

Marieke Blondeel, Camille Caldas Rodrigues, Alexia Carrette, Gabrielle Ciselet, Loïc de Broqueville, Donald De Herdt, Marie De Wolf, Johan Decoster, Theo Decoster, Maelys Delepin, Juliette Desnoux, Ignas Devos, Igor Duerinck, Rodolphe Filaine, Timothy Fripont, Rémy Geets, Kobe Gigas, Emilie Hazard, Elias Hendrickx, Emilie Herman, Daphnée Jacquet, Gus Joly, Lia Joly, Tom Leterme, Maïté Maes, Liz Meganck, Molly Moisse, Victor Nguyen-Huu, Guillaume Pignolet, Ari Poot, Alix Rommel, Jolien Proost, Safi Sukumoya, Victor Speltincx, Emma Swaelens, Elias Tyberghien, Ophélie Van der Brempt, Nora Van der Elst, Alicia Van Gelder, Alec Van Vlerken, Lili Vanhamme, Brent Vanholzaets, Bram Verhaeghe, Dimas Verschueren.

Dank aan:

Jan Van Assche en Monique Vandervaeren
Monique Vandenput en Marcel Beckers
Marie-Laure De Somer en Jean-Pierre Van Damme
Maryleen Bockstal
Alle ouders die op een of andere manier hebben meegewerkt

Muzikale vormgeving: Jan Van Assche en Koen Mertens

Liedjes: Jan Van Assche

Koor: Sopraline

Algemene coördinatie: Odette Delvaux

Vormheer en federatiepastoor: Roger Nuyts

Odette: De voorbereiding naar deze dag, kunnen we vergelijken met het bouwen van een huis, samen hebben we de fundamenten gelegd. Nu is het aan jullie om, steen voor steen, dag na dag, in gebed, dienstbaarheid, dankbaarheid, verder te bouwen...

SLOTLIED: Samen

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis, Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
Ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen ... Amen

ZEGEN EN ZENDING

Beste mensen allemaal, vooraleer vormheer, Roger Nuyts, de vormelingen en u allen zegent, wil ik u vragen op uw plaats te blijven tot de vormelingen de

kerk hebben verlaten. Ze zullen jullie opwachten op de kerkweg aan de kant van de pastorie en het Chirolokaal.

Mag ik jullie allemaal in naam van de hele parochiegemeenschap proficiat wensen. Maak er een mooie dag van en een deugddoend feest!

Vormheer: Beste meisjes en jongens, ik ben blij dat jullie gevormd werden. Wij bidden nu dat de Geest van God jullie niet meer met rust laat, maar ieder van jullie blijft bezielen, je hele leven lang. Ga met Gods zegen de toekomst tegemoet, neem Zijn droom mee in je hart, en leef voortaan, meer dan ooit te voren, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Allen: Amen.

Vormheer: Gaat nu allen heen in vrede.

Allen: Wij danken God.

Vormselviering

24 april 2016

Van hier af moet je gaan ...

Intredelied: Er brandt een vuur in mij

Er brandt een licht in mij
Een heel sterk licht in mij
Het leidt me langs de weg
die ik wil gaan

een licht van woord en daad
dat mij nooit achterlaat
reikt mij de hand
en brengt me naar het land

**Een land waar ieder mens
Voorbij de eigen grens
de boodschap zaait
van vrede en geluk**

Er brandt een vuur in mij
Een hevig vuur in mij
Het gloeit doorheen mijn bloed
En geeft me moed

De moed om door te gaan
En steeds weer klaar te staan
In dit gewoel
Zie ik voor 't eerst mijn doel

**Een doel dat verder gaat
Dan enkel goede raad
Voor ieder mens
De hemel hier op aard'.**

Verwelkoming vormheer:

Beste mensen en familieleden, welkom!
Vandaag is het voor jullie en voor heel de parochie een mooie dag.
ik ben erg blij dat ik vandaag zoveel blije gezichten zie.

In de eerste plaats wil ik jullie, vormelingen, van harte welkom heten. Want het is voor jullie een dag die je hopelijk nooit meer zal vergeten.

Vandaag is het jullie dag. Ik ben blij dat ik er bij mag zijn om jullie het vormsel-sacrament toe te dienen met het Heilig Chrisma. Het is geen toverzalf, wel

een beloftevol en heilig teken voor onderweg.

Laat Gods Geest jullie bezielen ... niet alleen vandaag, maar jullie ganse leven lang.

Want van hier af moeten jullie verder gaan...

Laten we deze mooie dag vieren in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Verwelkoming vormelingen ¹

Molly: Hartelijk welkom, lieve mensen allemaal: ouders, broers, zussen, familie, vrienden en medeparochianen. Welkom aan iedereen die speciaal voor ons gekomen zijn.

Nathalie: Welkom ook aan pastoor Roger. Als ouders zijn we blij, dat je onze kinderen straks zal vormen, nu ze op de drempel van volwassenheid staan. We hopen natuurlijk dat die zegen hen verder mag laten groeien tot lieve mensen en fijne christenen.

Kobe: Vandaag is het zover. We worden gevormd. We staan er wat zenuwachtig bij. In de kerk zitten onze ouders, peter en meter..., een gek gevoel: dit feest draait om mij!

Safi: Vandaag staan we hier vol enthousiasme. Het is onze dag! Met 44 willen we gevormd worden. Fijn dat jullie dit samen met ons willen vieren. Dit geeft ons het warme gevoel dat we er echt bij horen!

Juliette: Lieve mensen allemaal, hartelijk welkom in onze viering!

Odette: Sedert september zijn we met deze jongens en meisjes op weg gegaan

... een weg die niet altijd even gemakkelijk was... We hebben geprobeerd deze jonge mensen te laten ervaren hoe wij ons gelovig zijn beleven... en we hopen dat deze viering voor jullie een inspiratiebron mag worden om als jong christenmens op weg te gaan, want het (jullie)verhaal moet verder gaan ...

Lector: Voor we met deze viering beginnen, stel ik voor dat we mekaar een hand geven. Misschien kennen we onze buurman/buurvrouw en anders is het een gelegenheid om eens kennis te maken...

Inleiding: Van hier af moet je gaan!
(muziek)

AANSTEKEN PAASKAARS (Maxim, Archie)

Odette: Beste vormelingen, twaalf jaar geleden hebben jullie ouders je laten dopen, waardoor jullie op de weg van Jezus gezet zijn.

Nu zijn jullie oud genoeg om zelf te zeggen dat jullie die weg willen volgen. We nemen de draad van het begin daarom weer op en ontsteken de paaskaars, want die paaskaars doet ons denken aan Jezus van Nazareth. Hij is het grote vuur in ons leven.

Vandaag worden wij aangespoord om zelf vuur en licht te zijn in deze wereld. Steken we dan nu de paaskaars aan.

VERZOENINGSMOMENT 2

Vormheer: Maar ook op deze feestelijke dag willen wij eerst stil staan bij wat minder goed gaat... Liefde vraagt immers om steeds opnieuw te kunnen beginnen. Vertel God wat verkeerd ging en Hij geeft je nieuwe kracht.

Alicia: Mensen zijn voor liefde gemaakt. Wie liefheeft, is sterk. We leven in een wereld die vaak hard is

en ook voor ons is het vaak moeilijk om een goed mens te zijn.
God, geef ons kracht.

Rémy: Mensen zijn voor liefde gemaakt. Wie liefheeft, is sterk. Toch vinden we maar moeilijk dat evenwicht tussen de anderen en onszelf. God, geef ons liefde.

Emma: Mensen zijn voor liefde gemaakt. Wie liefheeft, is sterk. Wij kunnen de wereld veranderen, als we eraan werken met geduld, met vertrouwen en met liefde. Maar dat lukt ons zo weinig. God, geef ons vertrouwen.

Vormheer: God, aanvaard dit eenvoudig gebed. Schenk al deze meisjes en jongens, hun ouders en alle mensen hier, Uw liefde ...

OPENINGSGEBED

Vormheer: Goede God, vandaag beginnen deze jongeren hun tocht doorheen het grote leven. Geef dat zij Uw liefde tussen de mensen tastbaar maken in de gewone ontmoetingen van iedere dag. Help hen, maar ook ons allen, mensen te zijn die open staan voor anderen. Geef dat wij elkaar de ruimte geven om onze weg te vinden in dit leven en om de juiste keuzes te maken. Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen.

EERSTE LEZING : Brief Paulus aan Galaten.
(Monique)

Vrienden, gij zijt geroepen om vrije en flinke mensen te worden. Misbruik die vrijheid echter niet om alleen uw eigen goesting te doen en alleen voor uzelf te leven.

Gebruik ze om voor elkaar te leven, de een voor de ander, uit liefde en genegenheid.

Kom dan allen en eet van dit Brood. Zie het gebroken brood, Jezus Christus, gegeven aan alle mensen.

COMMUNIELIED: Ik wil even bij je komen

Ik wil even bij je komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
Jij kent mijn gedachten
mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik
bij jou mezelf mag zijn

Refrein:

*Jij bent mijn vriend
Jij laat me nooit alleen
Jij bent mijn vriend
sla je armen om me heen
iedere dag van mijn leven
op de weg die ik zal gaan
kan ik op jou vertrouwen
Jij zult altijd naast me staan*

Ik wil even bij je komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
ik kniel aan jouw voeten
met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid
Omdat ik bij jou komen mag

(refrein)

*Coda:
Jij bent mijn vriend
Jij laat me nooit alleen
Op jou kan ik vertrouwen
Jij zult altijd naast me staan.*

SLOTGEBED

Vormheer: Goede God, U bent als een Vader en Moeder voor ons. Wij danken U dat Gij ons Jezus hebt

gegeven als gids naar U.

Wij bidden U: laat deze jongeren, boordevol energie, op hun levensweg mensen ontmoeten die hen, zoals Jezus, de liefde laten ervaren.

Geef dat zij, in de boeiende wereld waarin zij opgroeien, bereid zijn om met anderen het brood te delen.

Dan zal er morgen door hun toedoen meer rechtvaardigheid en meer vrede groeien op Uw en onze aarde.

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

DANKJEWEL 5

Alix: Vandaag, op deze feestelijke dag, willen wij onze ouders bedanken.

Bedankt, mama en papa, voor zoveel kleine, eenvoudige dingen die jullie –dag in dag uit, jaar in jaar uit - vanzelfsprekend voor ons deden en nog steeds doen.

Maar er is vooral - wat je niet kunt vastnemen – onze thuis, een warm veilig nest, de steun, de voortdurende aandacht, het geduld, jullie bezorgd-zijn om ons.

Dank je wel voor de kansen, de mogelijkheden, de ruimte die wij krijgen. Bedankt lieve ouders!

Ophélie: dankjewel mijnheer pastoor...

Dank je wel catechisten, en speciaal Jan, voor de leerrijke catechese-momenten... we zullen ze niet gauw vergeten...

Dankjewel iedereen die mee gezorgd hebben voor deze onvergetelijk dag.

Dankjewel mensen allemaal, omdat jullie tijd maakten om dit samen met ons te vieren.

Dankjewel God, voor alles wat ons blij maakt – voor deze feestelijke dag...

één van hart,
zich geroepen wisten tot elkaars geluk

Op de avond, toen Zijn tegenstanders hem
naar het leven stonden, ...

heeft Hij brood in Zijn handen genomen,
zijn ogen opgeslagen naar U, God, Zijn
almachtige Vader, de zegen uitgesproken,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen
gegeven met de woorden: *Neem en eet
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.*

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen
en het dankgebed, reikte hem over aan zijn
leerlingen en zei: *Neem deze beker, en drink
hier allen uit, want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de
zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.*

Verkondigen wij het mysterie van ons
geloof:

Allen: Heer, Jezus, wij verkondigen Uw
dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Vormheer: Jezus is gestorven, maar wij,
Zijn vrienden komen nog altijd samen.
Dan breken wij het brood en breken het
met elkaar, dan drinken wij uit de beker
en vertellen over Jezus: hoe Hij zieken
beter maakte, hoe Hij bevriend was met
mensen zonder vrienden, hoe Hij van
mensen hield.

Wij bidden U, God, dat de Geest van die
Jezus in ons mag zijn, dat wij zouden
weten dat wij al wat wij zijn en al wat
wij kunnen, gekregen hebben als een
geschenk, om in Zijn naam, in Gods naam,
liefde te zaaien.

Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid
en vrede, in Jezus' naam. Amen.

ONZE VADER (bidden)



VREDEWENS

Vormheer: Heer, maak mij tot een
instrument van uw vrede. Laat mij liefde
brengen waar haat is, eenheid waar
mensen verdeeld zijn, vergiffenis waar
mensen zwak zijn.

Laat mij hoop geven aan wie niet meer
hoopt, geloof aan wie twijfelt.

Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn...
Die vrede van de Heer wens ik u toe.

Geven wij deze vrede ook door aan elkaar.
Iedereen geeft elkaar de vredeswens met
een handdruk, een zoen of een ander
teken.

(De vormelingen geven mama, papa en ... een
kus. Daarna komen ze rond het podium staan
– ondertussen: LAM GODS...)

LAM GODS (samen bidden)

Allen: Lam Gods dat draagt de zonden
van de wereld, ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods dat draagt de zonden van de
wereld, geef ons Uw vrede.

COMMUNIE

Vormheer: Wie Christus' brood ontvangt,
weet dat het niet voor hem alleen is. Wie
te communie gaat, gelooft dat hij op zijn
beurt moet delen van het mooiste dat hij
bezit: zijn eigen liefde.

Dan leeft de Geest in hem, de Geest van
mededeelzaamheid.

Want al wat God van ons vraagt, kun je
samenvatten in dit ene woord: 'Bemin uw
naaste als uzelf'.

Leef volgens de Geest van Christus, dan
zul je geen lelijke of dwaze dingen doen,
waarvoor ge u moet schamen voor God
en voor de mensen.

Als iemand naar de Geest van Jezus leeft,
dan ziet men dat. Zo iemand is liefdevol
en blij, vriendelijk en goed, geduldig en
trouw. Het is een mens, waarbij je vrede
vindt en inkeer.

Wie naar de Geest van Jezus leeft, is nooit
brutaal, maar ook niet week: die is zacht
en sterk tegelijk.

Wie naar de Geest van Jezus leeft, is een
echte zegen voor de mensen...

TUSSENZANG: Twee handen om te helpen

'k Ben op weg,
'k zoek mijn plaats,
en ik vraag me af
wat van mij
in de toekomst wordt verwacht.
'k Ben een vogel
die eindelijk zijn vleugels spreidt,
maar waar vlieg ik heen,
wie vind ik op mijn vlucht?

Refrein:

*Twee handen om te helpen,
twee ogen om te zien,
dat ieder mens op aarde
wat warme steun verdient.
Ik wil een keuze maken,
'k leef niet voor mij alleen,
mijn hart met anderen delen
brengt liefde op de been.
Vandaag begint mijn toekomst
daar gaan we samen heen.*

'k Ben een kind
van de zon,
dat naar 't leven lacht.
'k Wil geluk

zoals elk van ons verwacht.

'k Ben een vlinder
die fladdert in het ochtendlicht,
maar wat is mijn doel,
waar wil ik nu naartoe?

EVANGELIE: Matteüs 5,14-16

HOMILIE

GELOOFSBELIJDENIS

Vormheer: Geloof jij in God, de
scheppende Vader, die hemel en aarde vol
liefde aan de mensen toevertrouwt?

Vormelingen: Ja, wij geloven in U, die
van ons houdt als een Vader en van ons
verwacht dat wij meebouwen aan een
betere en mooiere wereld.

Vormheer: Geloof jij in Jezus, Gods zoon,
blijde boodschap voor armen en kleinen,
opgestaan uit de dood en bevrijdend
aanwezig bij ons?

Vormelingen: Ja, wij geloven in Jezus,
als voorbeeld voor ons allen, wij geloven
dat Zijn droom alle mensen kan gelukkig
maken.

Vormheer: Geloof jij in de Geest van Jezus,
die met ons een gemeenschap van liefde
bouwt?

Vormelingen: Ja, wij geloven in U, als onze
helper en hopen dat we door ons vormsel
doordrongen worden van de gezindheid
van Jezus.

ENGAGEMENTSGEBED (OUDERS)

Vormheer: Mag ik dan nu de ouders
vragen om recht te staan en samen het
engagementsgebed te lezen dat jullie
vinden in het boekje :

God, onze Vader,
Gij hebt onze kinderen aan onze liefde en zorg toevertrouwd.
Stilaan zoeken ze hun eigen weg door het leven.

We hopen hen nabij te kunnen blijven met een luisterend oor, met een goede raad, met een “ja” en een “neen” op het goede moment.

Wij willen hen verder kansen bieden om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Daarom vragen wij om het licht van uw Geest. Bevestig het goede in ons en maak ons sterk om ook morgen te doen wat wij hier vandaag beloven. Amen.

BELOFTE DOOR DE PETERS EN METERS

Vormheer: Niet enkel de ouders dragen zorg voor deze meisjes en jongens. Mag ik de peters en meters vragen om recht te staan en samen de belofte te lezen die jullie vinden in het boekje (Marijke):

Lieve kinderen,
straks staan wij achter jullie en leggen we onze hand op jullie schouder.
Met dit gebaar zeggen we: “we staan achter jullie en achter jullie geloof.
Maak iets fijns van jullie leven en moge God jullie zegenen.”

HANDOPLEGGING

Vormheer: jongens en meisjes, om jullie doopsel te voltooien, ga ik jullie nu de handen opleggen en zalven met chrisma.
We maken het eerst heel stil en bidden in ons hart dat Gods Geest over jullie mag komen, dat jullie mogen blijven groeien naar het beeld van Jezus, de Gezalfde.

Enkele ogenblikken stilte ...

Vormheer: Laten wij dan nu God vragen dat Hij ons zijn Geest zou willen schenken, de trouwe en sterke Helper. Daartoe zal ik de handen strekken over jullie en bidden :

God en Vader,
U bent sterk in liefde en ons steeds zo trouw nabij.

Bij ons doopsel hebt U ons nieuw leven geschonken uit water en heilige Geest en ons als uw kinderen aangenomen.

Wij bidden U: Zend vandaag over deze vormelingen uw Heilige Geest, de Trooster en Helper.

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vroomheid, vulvul hen met eerbied voor uw heilige Naam.

Dat vragen wij U door Jezus, uw Gezalfde en onze Heer.

Vormelingen: Amen.

Odette: De vormelingen gaan nu groep per groep langs de zijbeuk naar achter om dan langs de middenbeuk tot bij de vormheer te komen – de peters en meters zetten zich ook achteraan klaar samen met hun vormeling...

ZALVING

Lied: Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Brood, een lang verhaal van werken en zwoegen, van zaaien en oogsten, van leven, maar ook van sterven en opnieuw beginnen. Vandaag is dit brood voor ons het teken dat we elke dag opnieuw kansen krijgen.

Bij een feest hoort **lekkere wijn**, geperst van heerlijke vruchten. Het is een feestelijke drank van vrede, van ons samenzijn rond deze tafel.

OFFERANDELIED: Aan Jouw Tafel

Jij nodigt mij aan tafel,
om dicht bij jou te zijn;
te proeven van het leven,
gedeeld door brood en wijn.

jij leidt mij in de stilte,
ik volg jou met ontzag:
een plaats van rust en vrede,
waar ‘k jou ontmoeten mag.

Jij ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.

Jij kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles,
alles voor jou neer.

De beker in jouw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.

Jouw woorden wil ik drinken,
zij branden diep in mij
aan deze tafel wordt geproefd
want jij bent ons nabij.

Jij deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Jouw liefde is nog groter
dan wij kunnen verstaan.

Jij toont mij jouw genade,
die werkzaam is in mij:
door de kracht van jouw genade,
door die kracht ben ik vrij!

GROOT DANKGEBED

Vormheer: De Heer is met ons allen.

Allen: Hij is het die ons kracht geeft.

Vormheer: Wij zijn blij dat de Heer ons blijft liefhebben.

Allen: Zo kunnen wij met Hem verbonden leven.

Vormheer: Daarom willen wij God danken.

Allen: Die dankbaarheid zijn wij Hem verschuldigd.

Vader in de hemel, wij danken U voor onze thuis met broers en zussen, voor de meesters en juffen op school, voor alle vrienden om ons heen.

Wij danken U voor de vele goede mensen, hun glimlach en hun goede zorgen. In hen komt Gij ons nabij, gaat Gij met ons mee.

Wees aanwezig in ons midden en vulvul ons hart met Uw goede Geest. God, die voor ons zo onbegrijpelijk en ver weg zijt,

maar die ons nabij wilt zijn, waar wij de tekenen van uw aanwezigheid verstaan.

Gij hebt tot uw mensen gesproken in dromen en visioenen, in een roep en een ideaal die hun de kracht gaven uw weg te gaan.

Gij hebt hen gemaakt van stotteraars tot enthousiaste redenaars, van laffe kleine mensen tot mensen vol geloof, die bergen konden verzetten.

Laten wij nu rechtstaan.

Zo hebt Gij ook tot ons uw woord gericht, uitgesproken door Jezus, uw Zoon:

beeld van uw goedheid,

beeld van uw droom over de mens.

Hij leefde onder de mensen

en droomde van een volk,

van nieuwe mensen die, één van geest en

Maelys: Op deze feestelijke dag willen we ook bidden voor alle kinderen die nooit eens feest kunnen vieren, kinderen die zwaar ziek zijn, kinderen op de vlucht voor geweld, kinderen die het slachtoffer zijn van haat...

Help hen God : dat zij in hun leven toch een lichtpuntje vinden...

En help ons: dat wij mensen mogen worden die durven opkomen tegen onrecht en er ook iets aan doen.

Karin: Heer, wij ervaren dat het niet zo eenvoudig is, onze kinderen een christelijke opvoeding te geven. Help ons als ouders, steeds onze handen op de schouders van onze jongeren te houden, niet om hen te beperken maar om hen te steunen en te bemoedigen.

MarieLaure: 22 maart was een zwarte dag voor ons land ... De aanslagen waren geen natuurramp, maar het gevolg van mensen die doelbewust dood en terreur willen zaaien – en dat is veel erger... het slaat de mooiste idealen stuk waarvan wij samen dromen en waaraan wij samen willen werken. Bidden we vandaag voor de slachtoffers en voor hen die in groot verdriet achterbleven...



Vormheer: Goede God, luister naar ons gebed en voltooi wat Gij hier vandaag begonnen zijt. Wij vragen het U door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

AANBRENGEN VAN DE OFFERGAVEN 4

Vormheer: Brengen we nu, met onze gaven, ook ons eigen leven hier voor God. Laat ons bidden...

Heer, al deze gaven worden vandaag aangebracht door jonge mensen. Zegen deze gaven en zegen ook deze jonge mensen, zegen allen hier aanwezig, zodat Uw geest nog meer in ons kan doordringen. Dat vragen wij U, vandaag en alle dagen die komen. Amen.

OFFERGAVEN

Kaarsen, ze brengen licht en warmte, helderheid en leven. We willen met en door Jezus, licht uitstralen naar alle mensen, dichtbij en veraf.

Bloemen, omdat zij het leven mooi maken en uitdrukking zijn van wat wij voor anderen willen betekenen.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

VOORBEDEN 3

Vormheer: Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je doet en zegt. Zo zou het ook met het geloof moeten zijn.



Daarom bidden we in elke eucharistieviering, en zeker ook vandaag, voor mensen in onze omgeving, maar ook voor de noden in de grote wereld. Want ons geloof mag niet alleen onszelf gelukkig maken, maar zou een licht moeten zijn voor de hele wereld.

Guillaume: Voor alle jongeren die in deze periode kiezen voor het vormsel: dat ze een aanstekelijk vlammetje zouden zijn, dat Gods licht en warmte doorgeeft aan iedereen die ze ontmoeten.

Wil Jij hen daarbij helpen, lieve God?

Daphnée: Voor alle mama's en papa's die elke dag opnieuw proberen om een voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Wil je hen helpen en steunen, lieve God, als ze het soms wat moeilijker hebben?

Loïc: Lieve God, wil Jij ons helpen iets moois van ons leven te maken? We hebben mooie plannen en met Jouw steun zal het wellicht allemaal veel beter gaan ...

