

Mijnheer de Burgemeester

Dames en Heren Schepenen, gemeente -en OCMW raadsleden

Mijnheer de Eregemeester van onze gemeente en Voorzitter van de Provincieraad

Dames en heren van de gemeentelijke diensten

Geachte dames en heren voorzitters van diverse sportverenigingen en federaties

Ex-bestuursleden, vrijwilligers en helpers van onze badmintonclub

Beste leden en allen hier aanwezig

In naam van het ganse bestuur en de trainers heb ik de eer en het genoegen jullie van harte welkom te heten op deze, voor onze club, wel bijzondere dag.

Wij vieren vandaag het 15 jaar bestaan van NERO'S B.C. en als jullie mij toelaten even terug te gaan in de geschiedenis dan moeten we naar de zomer van 1995.

Tijdens het schoolfeest bij een van onze Hoeilaartse scholen werd mij, als nieuw bakken gemeenteraadslid, de wens overgemaakt om in Hoeilaart een badmintonclub te kunnen opstarten en ontplooiën.

Zoals bij veel feesten tussen pot en pint, met daarboven op een weddenschap, ben ik gaan zoeken en werken om tot een georganiseerd iets te komen.

Natuurlijk moest er nog een naam zijn voor de op te richten vereniging.

Ik had het al snel gevonden maar er was een MAAR

Ik moest de toestemming krijgen van de geestesvader van onze dorpsgenoot NERO

Ik trok mijn stoutste laarzen aan en met een pakje moed onder de arm richting Hortencialaan nr. 1  
Na een gemoedelijk gesprek en de uiteenzetting van mijn doelstelling met de "huisbewaarder" van het pand nl. Ridder en Ereburcher van onze gemeente Marc Sleen kreeg ik groen licht en was de kogel door de kerk.

NERO'S BADMINTONCLUB HOEILAART was een feit.

In het najaar van 1995 waren er statuten en een vzw structuur met een volwaardig bestuur.

In afspraak met de mensen van de gemeente en de sportdienst zijn wij met de leden van het bestuur en enkele vrijwilligers eigenhandig 8 speelvelden gaan schilderen in onze gemeentelijke sporthal.  
De gebruikte materialen werden weliswaar met tussenkomst van het toenmalig gemeentebestuur vereffend.

Bij deze gelegenheid wil ik zeker deze mensen nogmaals bedanken, want zonder hun inzet en vrijwilligerswerk stonden we er nu niet.

Eindelijk was het zo ver en konden we starten.

Vlug mochten we vaststellen dat er wel wat belangstelling was voor badminton binnen onze gemeente, want de club groeide maar steeds in ledenaantal aan.

Zodoende moesten we terug naar de sportdienst om nog meer speeluren aan te vragen.

Op dit ogenblik zijn we 5 op de 7 dagen aanwezig in de sporthal en bieden we meer dan 18uur badmintonplezier aan en ik kan jullie verzekeren dat we vragende partij zijn op nog enkele uren meer...

Onze vereniging heeft voor het ogenblik 137 leden en sinds begin seizoen van dit jaar zijn wij ook ingestapt in het project "sportelen" – sport voor 50+ en natuurlijk onder begeleiding.

Voor het ogenblik zijn er 18 volwassenen die deelnemen aan de initiatielessen en een 35tal jeugd spelers die onder begeleiding deelnemen aan wedstrijden en toernooien.

De laatste 4 jaar is de jeugdwerking beetje bij beetje geëvolueerd van 8 naar 34 toernooispeelers.

Dit alles onder begeleiding van onze 3 trainers Ronny, Kevin en het product van de club, assistent-trainer Simon.

Wij mochten tot op heden voor het huidig seizoen al 16 nieuwe leden verwelkomen.

Daarenboven vergeten we zeker niet de organisatie van de verschillende sportkampen in de verlofperiode.

Ik moet jullie, beste mensen, wel niet vertellen dat de huur van de sporthal een aanzienlijk budget is voor een vereniging en dit niet alleen kan bekostigd worden met de lidgelden.

Ik mag dan ook wel zeggen dat o.a. de gemeentelijke subsidies zeker welkom zijn en wat ons betreft daar nog een schepke bij mag...

Geachte genodigden, beste sportvrienden zoals jullie al hebben kunnen merken ontbreekt er eigenlijk een persoon en niet de eerste de beste:

Het is namelijk zo dat Ridder en Ereburger Marc Sleen zicht laat verontschuldigen, het is niet zo evident voor hem de verplaatsing te doen gezien zijn respectabele leeftijd. Hij wordt binnen enkele maanden 90!!

En dat vraagt respect en begrip.

Hoe dan ook heeft Marc Sleen zijn volle steun en sympathie verleend aan de club en dit initiatief.

Wij, bestuurleden, zijn hem persoonlijk gaan opzoeken ten huize om het peterschap, dat hij zo graag wilde aanvaarden te gaan bezegelen.

Wij hebben dan ook een aandenken (oorkonde) en gepast geschenk overhandigd.

Buiten het sportgebeuren, beste mensen, hebben we het alom gekende en gewaardeerde smulfeestijn op het einde van de maand januari.

Ik wil jullie allen nu al uitnodigen en hoop van harte jullie te kunnen ontmoeten op 28 en 29 januari 2012 in deze zalen.

Tot slot van mijn betoog wil ik jullie ons bestuur voorstellen want natuurlijk sta ik er niet alleen voor.

Daarom zou ik graag de volgende mensen naast mij willen en liefst met een glaasje schuimwijn.

Ik stel jullie voor:

Ondervoorzitster mevrouw Odette De Haes

Secretaris de heer Marc Raes

Penningmeester de heer Ivan Bollue

Bestuursleden jeugdwerking mevrouw Marianne Muller en mevrouw Christine Lecho

Bestuurslid volwassen werking mevrouw Laura Bogaerts

Aspirant bestuurslid Veerle Luppens

Clubtrainer de heer Ronny Vandenbroeck

Trainer de heer Kevin Reniers

Assistent – trainer de heer Simon De Broyer

Laten we nu het glas heffen op het succes en de toekomst van onze Nero's badmintonclub Hoeilaart.

PROOST!!